

Kωστάκης Ρωσσίδης

Ταυτοποίηση των οστών λοχία των Καταδρομών



MIA. ακόμη σελίδα της τραγωδίας που έπληξε την Κύπρο το 1974 κλείνει την Τρίτη του Πάσχα, με την ταφή των οστών του λοχία της 33ης Μοίρας Καταδρομών, Κωστάκη Ρωσσίδη από το Ακάκι. Ο λοχίας Κωστάκης Ρωσσίδης, ο οποίος υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία κοντά στην Κερύνεια, έπεσε μαχόμενος κοντά στον Άη Γιώργη, στις 22 Ιουλίου. Τα οστά του ανευρέθηκαν πρόσφατα σε τάφο κοντά στο χωριό Τέμπλος, 1 μόλις χιλιόμετρο δυτικά της Κερύνειας και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA. Έλαβε μέρος στις επικές μάχες στον Άγιο Ιλαρίωνα, αλλά και στον Άη Γιώργη της Κερύνειας, στην προσπάθεια της Εθνικής Φρουράς να εξαλείψει το τουρκικό προγεφύρωμα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες συμπολεμιστών του, κινείτο συνεχώς μεταξύ Άη Γιώργη και Κερύνειας, εκτελώντας με πίστη και αυταπάρνηση τις διαταγές των αξιωματικών του.

**Ο Κωστάκης
Ρωσσίδης της
33ης Μ.Κ. θα
αναπαυθεί την Τρίτη
του Πάσχα**

Παρά τις προτροπές κάποιων να φύγει από την περιοχή της εισβολής και να υποχωρήσει, αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πρώτη γραμμή του πυρός, προτιμώντας να φυλάξει τις δικές του θερμοπύλες. «Δεν μπορώ να φύγω και να αφήσω το λοχαγό μου και τους στρατιώτες μου», ανέφερε σε έφεδρο στρατιώτη, ο οποίος τον συμβούλευσε να εγκαταλείψει την περιοχή και να τον ακολουθήσει σε πιο ασφαλές μέρος στα ενδότερα. Μετά την τουρκική εισβολή και όταν οι γονείς του τον αναζητούσαν, οι συμπολεμιστές του δεν πίστευαν ότι ήταν αγνοούμενος. Μίλούσαν για το λοχία τους με θαυμασμό, εξαίροντας τον ήρωισμό και την αυταπάρνησή του, που τους εμψύχωνε συνεχώς, που δεν δείλιασε ούτε στιγμή μπροστά στην υπεροπλία του εχθρού, χαρακτηρίζοντάς τον γνήσιο καταδρομέα, που προτίμησε να πεθάνει υπερασπιζόμενος την πατρίδα του, παρά να γίνει ρίψασπις.

>>Θα είναι ολοι εκεί

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 21 Απριλίου, στις 2 μ.μ., θα γίνει η ταφή των οστών του από τον ιερό ναό Παναγίας Χρυσελεαύσης στη γενέτειρά του το Ακάκι, προϊσταμένου του Μπροπολίτη Πάφου, Γεώργιου. Οι συμπολεμιστές του θα είναι εκεί για να του αποδώσουν τις δέσμευσες τιμές.

Μεγ. Πλαστικού 17/4/2009 - φίλε πλευράς